

Lief en leed



Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere omstandigheden. Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.

Geboortebericht

Met vreugde willen we delen dat ons jongste koorlid, Tom Gregoor, vader is geworden van een prachtige zoon! Gijs! Het hele koor viert mee met deze bijzondere gebeurtenis, ook omdat Gijs' trotse opa bij het Ulfts Mannenkoor zingt. De hele familie van harte gefeliciteerd!



Wil Rothuizen stopt met zingen!

Na vele jaren van trouwe toewijding en betrokkenheid heeft Wil Rothuizen, oud-voorzitter van het Ulfts Mannenkoor, met pijn in het hart, om gezondheidsredenen, besloten te stoppen met zingen. Wil is jarenlang een drijvende kracht geweest binnen het koor, zowel als zanger als in zijn rol als voorzitter. Zijn passie voor muziek en zijn inzet voor het koor zijn van onschatbare waarde geweest. Het Ulfts Mannenkoor kijkt terug op de mooie momenten die Wil met ons heeft gedeeld en blijft hem dankbaar voor alles wat hij heeft betekend. Wij wensen hem alle kracht en gezondheid toe in de komende tijd. Het koor zal zijn aanwezigheid enorm missen, maar Wil blijft altijd een deel van onze koorfamilie.
Het bestuur

Aan het bestuur van het U. Mk.,
Doetinchem, 8 oktober 2024.

Lecht bestuur,
Het behoeft geen betoef, dat, na make iemands leeftijd
voortschrijdt, men ook geconfronteerd wordt met afnemende
krachten en toonemende onvolkomenheden.

Dit is ook met mij het geval.

Door allerlei ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer, ben
ik niet meer in staat, als volwaardig lid aan de
activiteiten van het U. Mk. deel te nemen.

Ik heb dan ook besloten, mijn lidmaatschap
van het koor m.i.v. 1 januari 2025 op te
zeggen.

De contributie voor 2024 is betaald.

De koorleiding zal ik in overleg met Hans
van der Weijer laten vastomen.

Ik dank u allen voor de mooie tijd, die ik
met het koor heb mogen meemaken.

Het ga u allen goed.

Met vriendelijke groet,
Wil Rothuizen



Op stap met de fotograaf



Door: **Ton Smilde**

ORVOLTE

Orvelte is een brinkdorp in provincie Drenthe. Het dorp is vermoedelijk ontstaan tussen de 11e en 13e eeuw. De naam komt uit een samentrekking van 'over het veld' of zoals de Drent het zal zeggen 'Oer 't veld'. De vroegste vermelding van het dorp is gevonden in een akte uit 1362 waarin een landbouwer uit Orvelte wordt genoemd.



In 1612 heeft Orvelte 13 landbouwers die hun land moesten veroveren tussen het overal aanwezige bos. In 1967 verkreeg een deel van Orvelte de status beschermd dorpsgezicht.



De omgeving wordt gebruikt voor geologisch en biologisch veldwerk. In september 2009 werden bij het Oranjekanaal resten van een mammoet gevonden. Het betrof een slagtang van een meter, een paar kiezen en botten. In de directe omgeving werden ook in 1991 al resten aangetroffen. Waarschijnlijk horen deze vondsten bij elkaar. De kaak die in 1991 werd gevonden miste namelijk twee kiezen en de twee gevonden kiezen lijken daar precies in te passen.



Orvelte presenteert zichzelf als museumdorp (of monumentendorp) vanwege de vele historische bezienswaardigheden in en rond het dorp. Naast de "normale" dagelijkse bedrijvigheid en woonfunctie van het dorp is een groot aantal boerderijen en andere gebouwen ingericht voor het publiek.



Auto's zijn niet toegestaan in Orvelte. In het dorp is, soms tegen betaling, te zien hoe men in vroeger tijden leefde en werkte. Voorbeelden van attracties zijn: houtzagerij, smederij, klompenmakerij, grutterswinkel, ateliers en galerieën en het Jan Kruis Museum gewijd aan de striptekenaar Jan Kruis.



Orvelte is leuk, je kunt er gemakkelijk een ochtend of middag rondslenteren of op de fiets de buurt verkennen, eetgelegenheden zijn er natuurlijk ook.

Veel meer over dit Drentse oerders op hun website: <https://orvelte.net>

Aanleveren kopij



Als u nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende maand met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl

Tenslotte



Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën hebben, of wilt u een stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl.

De redactie